

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 70, februari 2025

Lichtpuntjes

Anja van de Poppe

**HET WAS
ZO DONKER
DAT IK
OVERAL
LICHPUNTJES
ZAG**

Loesje

In de zaal waar ik wekelijks mijn Pilates oefeningen doe, heeft de docente aan het begin van het jaar een ‘Loesje’ aan de wand geprikt. Blijkbaar vond ze het nodig om ons, winterbleke sportievelingen, een hart onder de riem te steken. Of misschien deed ze het gewoon wel voor zichzelf, om ‘positief gestemd’ te blijven. Want zo wil ze in het leven staan. Ik eigenlijk ook, al gaat me dat dezer dagen niet zo gemakkelijk af. Kan het zo donker worden, dat je overal lichtpuntjes ziet? Ik nam me voor om mijn blik op scherp te stellen en me te laten verrassen door lichtpuntjes die ik misschien wel geneigd ben over het hoofd te zien. En warempel, ze waren er. Eigenlijk in overvloed. Mag ik er een paar noemen?

Maan

In de krant las ik een bericht dat de maan op de lijst van bedreigd werelderfgoed is geplaatst. Ik herlas het bericht een paar keer, want snappen deed ik het niet goed. De maan en werelderfgoed? Dat de maan beschermd moet worden tegen al die kapitaalkrachtige aardse ruimtevaarders lijkt mij zonneklaar, maar blijkbaar ging het daar niet echt om. Nee, dat bedreigde werelderfgoed wordt gevormd door wat wij mensen aan rotzooi op de maan hebben achtergelaten; dát moet worden beschermd. Een maanwagen, Amerikaanse vlaggen, gereedschappen en niet te vergeten ‘Tranquility Base’, de plek waar ooit de eerste mens zijn voet op de maan heeft gezet. Er moet nodig een hek omheen komen. Dat wij mensen expansieve wezens zijn, is alom bekend. Maar hoe antropocentrisch kun je het hebben. Alsof het zelfs op de maan nog om ons draait!

Dat de maan toch ook altijd weer een lichtpunt blijkt te zijn, kwam dus niet door dit bericht. Wél door een nachtelijk wandeling, samen met man en hond, bij een prachtige volle maan. Hoe sereen, hoe op afstand en onaangeroerd door al ons menselijk gedoe, straalde Luna ons van bovenaf tegemoet.

Je zou er stil van worden. En dat werden we dan ook. ‘Zie de maan schijnt door de bomen, makkers staakt uw wild geraas!’ Die oproep lijkt vooralsnog aan dovemans oren gericht, maar gelukkig zal dat de maan er niet van weerhouden om haar witte licht over ons te blijven uitstrooien.

Dankjewel maan!

Bisschop

Ze zijn er gelukkig nog. Dappere mensen die durven in te gaan tegen het heersende politieke en kerkelijke establishment. Want hoeveel handen van predikanten en andere geestelijken hebben in de afgelopen tijd wel niet het opgepoetste hoofd van Donald Trump gezegend? God wordt dezer dagen voor zoveel politieke karretjes gespannen dat hij er bepaald niet geloofwaardiger op wordt.

Maar tijdens een 'inauguration service' sprak een dappere bisschop beleefde, maar niet mis te verstane woorden aan het adres van haar Mr. President. Woorden over genade, empathie en respect. Woorden die thuisshoren in een presidentieel vocabulaire. Trump vond de dienst echter maar 'saai' en eiste excuses van de onwelvoeglijke bisschop, maar voor mij en vele anderen vormden haar woorden een lichtpuntje in dit hele politieke circus.

Dankjewel Mariann Budde!

Geit

Toevallig kreeg ik een gedicht van Willem van Toorn onder ogen. Hij schreef het bij een schilderij van Jan Mankes waarop een witte geit staat afgebeeld.

Mankes schilderde het doek in 1914. Het was het eerste oorlogsjaar. Mankes was zich daarvan bewust. 'Wij gaan moeizame tijden tegemoet' schreef hij aan een vriend.

En toch wist hij in datzelfde jaar zo'n schitterend mysterieuze witte geit op het doek te toveren. Tachtig jaar later schreef Van Toorn er een gedicht bij dat de raadselachtigheid van het doek treffend verwoordt.

Dat mensen zoiets moois kunnen maken in barre tijden, troostende lichtpuntjes zijn het. Dankjewel Jan Mankes, dankjewel Willem van Toorn!



Geit

Zo hoog in beeld staat ze dat wij van onder aan een kleine helling naar haar kijken, een lage wal tussen bosrand en veld. Drie berken staan voor avondlijk land achter haar. Er zal

een huis nabij zijn. Een geurende stal met herfstig hooi. Een vrouwenstem die haar roept. Maar naar dit ander leven wil zij niet toe, zij wil daar staan, voelend hoe de avond valt,

en louter wit zijn, tot haar oren toe die net binnen de lijst passen. Haar ogen, als van het meisje dat ze ook is, geloken maar waakzaam onder de blik die zij vermoedt van de onbescheiden kijkers die wij zijn.

1914. Haar aarde is niet de onze, waar juist dit jaar het moorden is begonnen dat ons laat bloeden uit miljoenen wonden. Zij staat in onze droom van vrede. Zij kijkt ons aan.

KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

9 februari Fride Bonda
23 februari Andries Bakker

De diensten (2e en 4e zondag) zijn ook via internet te volgen:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2743>

Let op! Streamingskanaal is gewijzigd sinds juni j.l..

Bij de vieringen

9 februari – Fride Bonda

*De Ziel moet altijd op een kier
dat als de Hemel aanklopt
hij niet hoeft wachten
of aarzelen dat hij lastig valt*

*en vertrekt nog voor de Gastvrouw
de Schuif doet op de deur
Om niet naar haar volleerde Gast
op zoek te gaan, niet meer-*



Zondag 9 februari ga ik bij jullie voor in de Wolwever in Zwolle. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten in de vertrouwde ruimte van de kerk.

Het gedicht van Emily Dickinson is uitgangspunt voor de overweging. In het wereldgebeuren is zoveel gaande dat het perspectief van leven anders maakt. Ik vind het belangrijk om te zoeken naar momenten om onze innerlijke ruimte of onze ziel weerbaar te maken om met vertrouwen dit leven te leven.

23 februari – Andries Bakker



Net als Fride is Andries een “oude bekende” in Zwolle. Twee maal is hij een periode voorganger geweest in onze Doopsgezinde Gemeente. Hij is nu met emeritaat en woont in Blokzijl.

Diaconale collecten in februari



Zondag 9 februari 2024 PAX vredesorganisatie.

PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. PAX werkt voor projecten met overheidssteun, maar wil zo veel mogelijk onafhankelijk zijn. Daarvoor zijn bijdragen uit collecten zoals deze heel belangrijk.

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, PAX 09-02

Zondag 23 februari 2024 Steunfonds Pupillen Diet Koster

Dit betreft de kinderen van de weeskinderen, die zuster Diet Koster (voormalig lid van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle) in de loop der jaren heeft opgenomen in het mede door haar geleide weeshuis op de West-Bank in Palestina. Deze groep kinderen vormt nog steeds een clan (grootfamilie), die samen zorgen voor de (studie van) de kleinkinderen. Des te belangrijker in deze moeilijke periode in Israël Palestina en daarmee des te meer aanbevolen.

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 23-02 Diet Koster.

Uit de kerkenraden

Uit de Remonstrantse kerkenraad

Willem Spiers

Een nieuw jaar ligt voor ons. Het vuurwerk (inclusief verbod) van het Nieuwjaar ligt achter ons. De wereld is er niet rustiger op geworden ondanks een kwetsbaar bestand tussen Israël en de Hamas. Oorlogen op diverse continenten duren voort en maken slachtoffers. Nuance en tolerantie lijken schaars goed. Uit het oude jaar is voor ons vermeldenswaard dat velen aanwezig waren op 8 december bij de mooie intrededienst van onze nieuwe predikant Anja van de Poppe. Inmiddels gaf zij op 12 januari 2025 hier een stevig vervolg aan. Deze nieuwjaarsdienst werd afgesloten met een toast op het nieuwe jaar en met de wens tot een goed en vruchtbaar vervolg van onze DoRe samenwerking. Na deze dienst werden de versierde wensen uit de creatieve kerstochtend-viering gedeeld met de aanwezigen, ter inspiratie. Een nieuw tijdperk lijkt aangebroken voor onze DoRe Wolwever gemeente. In de KR-vergadering van 14 januari vertelde de predikant over haar eerste impressies en acties sinds haar aanstelling. De Do en Re kerkenraden besloten om maandelijks samen te vergaderen en zo nodig apart. De predikant is hierbij aanwezig, naar inhoudelijke behoefte, tenminste 6 maal per jaar. Er worden deelnemers gezocht voor een nieuwe liturgie werkgroep en er is intensief contact met de contactleden van Do en Re, die in 2024 (nog) apart hun activiteiten ontplooiden. Onze boekhouder (de KKA), zorgt voor een

goed inzicht in onze ledenadministratie en onze Re-gemeente-financiën, als grote steun voor onze penningmeester, die daarnaast de handen vol heeft aan contacten met de bank. Hierin blijkt dat ondanks onze verbeterde financiële situatie van onze gemeente, de toegang tot ons eigen kapitaal nog steeds niet goed is geregeld, ondanks diverse gesprekken met de bank hierover. De kommervolle overdracht van de Re KR taken uit 2022 laat hiervan tot op de dag van vandaag zijn sporen na... Vanuit de landelijke Re organisatie wordt gepleit voor de aanstelling van een vertrouwenspersoon per lokale gemeente. De onderliggende stukken hiervoor zijn in aantocht. Vanuit onze DoRe combi-gemeente willen we deze taak gezamenlijk invullen, zo bleek bij onze gezamenlijke vergadering. Verder komt er een project, o.l.v. onze predikant, ter voorbereiding en invulling voor de veertigdagentijd. De toelichting op dit project wordt apart beschreven in deze Wolwever.

De zich ontwikkelende DoRe samenwerking vraagt om verdergaande beschrijving en besluitvorming op tal van terreinen. Dit moeten we ook goed inpassen met de ontwikkelingen binnen en bij de Do gemeente. Vanuit beide kerkenraden zoeken we naar succesvolle voorbeelden. De ontwikkelingen m.b.t. verdergaande samenwerking en de verdeling van taken hieruit voortvloeien waren reden voor intern KR overleg en ook voor contact met leden van onze gemeente. Hier doorheen speelt dat de zittingstermijn van penningmeester en voorzitter dit voorjaar aflopen. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad die het proces van voortgaande samenwerking met de Do's willen overnemen en voortzetten.

Nieuwe kerkenraadsleden gezocht voor de Doopsgezinde Gemeente

Rieke de Vlieger

We zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de Doopsgezinde kerkenraad.

Wie wil Dienneke Dijkema-Hoogcarspel opvolgen als secretaris van de Doopsgezinde kerkenraad?

En wie wil Jelma Wiegersma opvolger als algemeen lid van de kerkenraad?

Graag aanmelden bij mij.

Verslagen

Kerstviering 25 december 2024

Ellis van der Zee

Wat hadden we een fijne kerstviering! Zo'n 30 aanwezigen luisterden naar zang en muziek, 2 gedichten en een mooi verhaal en gingen 20 minuten uiteen in werkgroepjes.

Eén groepje ging knutselen en maakte engelen van papier. Deze engelen bevatten een wens voor het nieuwe jaar

en werden opgehangen achter in de kerk. Bezoekers hebben na afloop van de nieuwjaarsviering een engel mee naar huis kunnen nemen.

Eén groepje ging o.l.v. Rachel en Jelma een meerstemmig lied instuderen en bracht dat ten gehore toen we weer samen gekomen waren.

Mensen die een engel van thuis hadden mee genomen vertelden daar de achtergrond van. Wat een inspirerende positieve verhaaltjes waren dat. Eén groepje ging o.l.v.



Dieneke in gesprek over 'angst' en zij konden dat verwoorden op een houten blok. Er werd een bouwwerk gemaakt van deze angsten en daar tussen hebben de aanwezigen engelen en lichtjes gezet om te verlichten. Het was zo'n krachtig gebaar om dat met elkaar doen. We sloten af met koffie, thee, chocolademelk en lekkers.

Amnesty International

Judith de Vries en Huub Wieringa - Coördinatie Amnesty WfR schrijfactie 2024 Zwolle
Beste schrijvers en contactpersonen van Zwolse kerken, Huis Assendorp, Cultuurhuis Stadshagen en Stadkamer - Centrum, ook afgelopen december 2024 zijn er in Zwolle veel brieven en kaarten geschreven voor de Amnesty Write for Rights schrijfactie. Via de Zwolse kerken zijn er weer veel thuisschrijfmapjes (met teksten voor 9 brieven en 9 solidariteitskaarten) uitgereikt. Veel brieven en kaarten zijn een week later weer in die kerken terugbezorgd. Een flink aantal is, zoals was aangegeven als mogelijkheid, in Stadkamer Centrum bezorgd. Het totaal aantal geschreven brieven en kaarten door kerken is: 284 kaarten en 693 brieven. In totaal zijn er 1646 brieven en kaarten geschreven. Wij zijn blij met deze mooie opbrengst!
Wij willen iedereen bedanken die hieraan mee gewerkt heeft!!

Wolweversoep december 2024

Jelma Wiegersma

Op de laatste vrijdag van 2024 kwamen we met z'n tienden (Eefke, Fedde, Tineke Datema, Bauwien, Aart, Karin, Anja, Dieneke, Tymo en ik) bij elkaar in de Mennokamer om te genieten van soep, salade, brood en kaas.

Op een gegeven moment kregen we het over onze favoriete boeken. We wilden jullie onze lijst niet onthouden. In willekeurige volgorde:

- Hemel en hel - Jón Kalman Stefánsson
- Bidden wij voor Owen Meany - John Irving
- Zaterdag - Ian McEwan
- De as van mijn moeder - Frank McCourt
- De stam van de holenbeer - Jean M. Auel
- Alle blauw van de hemel - Mélissa Da Costa
- Süss de Jood - Lion Feuchtwanger
- Scheppingsverhaal - Peter Vos
- De jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie Mackesy
- Pellegrina - Lidewey van Noord & Robert Jan van Noord

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt

Kerst- en nieuwjaarsgroet (samengevat)

Madzy van der Kooy, Gerrit Berveling (voormalige Wolwevers)

Twee belangrijke gebeurtenissen tekenden 2024:

- De 80^e verjaardag van Gerrit. Deze mijlpaal werd gevierd met een ritje met de Dinner Train voordat die failliet ging. Vermeld wordt dat alle 7 kinderen uit het gezin van Gerrit nog in leven zijn.
- Een reis naar Rome met 6 personen in een 9-persoonsbus.

Om de toestand in de wereld niet teveel binnen te laten komen is het goed het persoonlijk leven mooi en plezierig te houden.
Iedereen wordt een mooi en vooral vreedzaam 2025 toegewenst.

Wij weigeren vijanden te zijn (Daoud Nassar/Tent of Nations*)

Ineke Regina Uyenbogaardt

Al heel wat jaren ben ik zo bevoorrecht om een vriendin die op hoge leeftijd is, te mogen ontmoeten. Op jongere leeftijd was zij een actief kerklid.

In december spraken we elkaar weer en ik blijf onder de indruk van het gesprek. Graag wil ik met jullie delen waarom, en jullie vragen om een reactie vanuit je eigen omgaan met de vraag waarover wij van gedachten wisselden. Het kwam zo.

Op tafel ligt het boekje ‘De reis van de kat’ met een handgeschreven tekst van wie zij het boekje heeft gekregen. Het brengt ons op haar ouderlijk huis van haar jonge jaren. Met een drie jaar oudere broer met wie zij het goed kan vinden, is zij toch veel op zichzelf aangewezen. Wanneer zij in 1945 naar de middelbare school zal gaan, kan dit niet in haar woonplaats omdat de school nog niet vrij is van NSB-invloeden. Vanuit het oosten van het land vertrekt zij als twaalfjarige naar Rotterdam. Kortom: van jongs af aan is zij gewend om zelfstandig haar weg te zoeken.

Omdat ik meen voorheen op tafel ook wel een krant te zien en deze nu niet meer zie, vraag ik of zij nog een krant leest. Nee, antwoordt zij, en ik kijk ook eigenlijk geen televisie. Daarop gooit zij haar armen in de lucht en roept uit: Ik ben vrij! De intentie waarmee zij het zegt raakt me.

Dan vervolgen we onze gedachtewisseling over het omgaan met het lezen van (kranten)informatie en hoe wel en niet voedend die is. En hoe je dan het negatieve kunt ‘overslaan’? Mijn vriendin adviseert om te zien of en welke tijdschriften wel voedend zijn, om op die manier vanuit positieve duiding toch het wereldgebeuren mee te krijgen en jezelf niet te isoleren als je geen krant meer zou lezen. Het zet mij aan het denken. Zou dit voor mij, als hooggevoelig mens die al het leed bijna niet aan kan, een oplossing zijn? Hoe doen anderen/doe jij dit? Welke keuzes maak jij?

Thuisgekomen pak ik toch gewoon de krant (18 december) en sla de pagina religie&filosofie op. Naadloos sluit het tweetal Arnold Huijgen/Mpho Tutu van Furth aan op het gesprek tussen mijn vriendin en mij die middag. Op de vraag of Ruttes oorlogstaal een vredige Kerst verstoort, antwoordt de een grofweg gesproken, dat Ruttes oproep een realitycheck is en dat we ons moeten voorbereiden op oorlog en onze mentaliteit moet worden ingesteld op oorlog.

Ook Tutu van Furth is bezorgd, maar kiest een andere weg: “De weg van de realiteit van het leven dat we altijd individueel de keuze kunnen maken om een mens van vrede te worden. Dit steentje kan een hoop worden en een rivier verleggen, absoluut” aldus Tutu van Furth. Ze spreekt uit ervaring met Zuid-Afrika. “Onze strijd tegen apartheid is niet gewonnen op het slagveld. Er was geweld, er waren doden, maar het land is niet kapot gebombardeerd. (...) Onze mindset moet veranderen, maar in de richting van liefde en rechtvaardigheid, en niet in die van de oorlogsvoorbereidingen van Rutte.” Als Remonstrants voorgangerster kon ze Doopsgezind zijn.

Dan wordt het zondag. Om 12.15 uur Buitenhof met onder meer Prof. Beatrice de Graaf. Zij houdt ons voor dat alleen de zeven deugden leven, de weg naar een leefbare wereld opent.

Het zijn:

1. Voorzichtigheid; verstandigheid; wijsheid.
2. Rechtvaardigheid; rechtschapenheid.
3. (Ge)matigdheid; zelfbeheersing.
4. Moed; sterkte; vasthoudendheid; standvastigheid; focus.
5. Geloof.
6. Hoop.
7. Liefde/naastenliefde. (Waarbij ik van het boeddhisme leerde om te proberen voor het woord liefde het woord belangeloos te zetten en hoe moeilijk ook, te leven.)

Wat zou ik over bovenstaande, in gemeenteverband, een ervaringsuitwisseling op prijs stellen. Als hulp om het leven (van dit moment) te leven. Mij kost het moeite moet ik zeggen, ook al is dankbaarheid de grondtoon van mijn leven.

Met dank aan mijn wijze vriendin voor ons intensieve en inspirerende gesprek!

* Zie website Tent of Nations.

Fietsen voor het KWF

Ellis van der Zee

Beste Wolwevers, velen van jullie kochten eerder biologisch appelsap of appel/peer, als sponsorproduct voor het goede doel. We kregen veel lovende reacties. Zo lekker! Voor de liefhebbers...er komt een nieuwe voorraad. Dit keer fietsen wij voor het KWF tijdens de uitdagende fietsronde Limburgs Mooiste op 24 mei 2025. Goed voor 110 km. en 1500 hoogtemeters. Helaas heeft kanker het leven van Steffen's jongste broer, op 1 januari j.l. vroegtijdig beëindigd. Het is onze manier om iets met het onmachtige gevoel te doen en hem (en andere dierbaren) in onze gedachten te hebben. Het donatie sap kost € 3 per liter, waarvan € 1,25 naar het KWF gaat. Verkrijgbaar na de diensten in de Menno kamer.

Wilt u doneren aan het KWF via onze sponsorpagina ? Dat kan via de volgende link.

<https://acties.kwf.nl/fundraisers/zantenzee>

Pindasoep voor 4 personen (recept van Bauwien)

Ingrediënten:

- 1 ui
- 2 tenen knoflook
- 1 rode peper *
- 1 eetlepel gember (vers - geraspt)
- 200 gram zoete aardappel
- 500 ml groentebouillon (Maggi)
- 125 gram pindakaas (zonder stukjes)
- 150 ml kokosmelk (Go-Tan)
- olie, peper en zout



Ter garnering:

Taugé, bosui in ringen en grof gehakte pinda's (ongezouten)

Bereidingswijze:

1. Snipper het uitje en snij de knoflook fijn. Snij de rode peper in dunne ringen en verwijder eventueel de zaadlijsten als je de soep niet al te pittig wilt hebben.
2. Verhit een beetje olie in de pan en fruit de ui, knoflook, gember en rode peper even aan.
3. Schil ondertussen de zoete aardappel en snij in kleine blokjes.
4. Voeg de zoete aardappel toe, bak even mee en voeg dan de bouillon toe.
5. Breng het geheel aan de kook en laat rustig pruttelen tot de zoete aardappel zacht is geworden (dit duurt ongeveer 10-15 minuten).
6. Voeg dan de pindakaas toe en verwarm deze mee.
7. Pureer de soep vervolgens glad met een staafmixer.
8. Giet de kokosmelk erbij en breng de soep verder op smaak met peper en zout. Garneer met taugé, bosui en wat grof gehakte pinda's. Serveer direct.

Agenda

Dinsdag 4 februari 20:00 – 22:00 – Sporen van Keltisch christendom – Geertekerk. Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht, 3511 XC.

Aan de randen van de christelijke wereld, in het verre Ierland en de Britse eilanden ontstond een christendom met een eigen kleur en accenten ten opzichte van de Roomse kerk. De invloeden van de Egyptische woestijn vaders én de Keltische cultuur die daar nog levendig was, zijn duidelijk aanwezig. Bekende heiligen zijn Saint Patrick en Columba, maar ook de vele monniken die van daaruit naar het Europese vasteland trokken om christendom te verspreiden, zoals Willibrord. Tot op de dag van vandaag zijn sporen van deze eigenheid te proeven in de spiritualiteit van het kloostereiland Iona en de oecumenische geloofsgemeenschap die daar huist. De bijeenkomsten worden geleid door Marthe de Vries. Zij heeft als bijvak Oud-Iers gestudeerd, de taal van de monniken van die tijd.

Meedoen?

- Datum en tijd: dinsdag 4 en 18 februari, 4 maart van 20.00 – 22.00 uur
- Leiding: Marthe de Vries
- Locatie: Geertekerk, bovenkamer
- Kosten: 25 euro
- Aanmelden: dewolwever@gmail.com

Dinsdag 4 februari 19.30 uur – Lezing Rob de Wijk, MFC de Marke

Op verzoek van Vrijzinnigen Hattem is Rob de Wijk uitgenodigd opnieuw een lezing geven over zijn meest recente boek “Het nieuwe ijzeren gordijn”. Aanmelding via info@vrijzinnigen-hattem.nl is gewenst. Adres de Marke: Daendelsweg 2, 8051 DX te Hattem.

Woensdag 5 februari – Kerkasiel

Zie voor volledige informatie: <https://kerkasielkampen.nl>

Fride Bonda heeft zich ingeschreven voor een lange kerkdienst op woensdagavond 5 febr. in de Protestantse wijkgemeente Open Hof te Kampen (Lelystraat 49).

Tijd van 18.00-20.00 uur. Het zal een meditatieve dienst zijn, met stilte.

Het kerkasiel is voor een gezin dat dreigt uitgezet te worden naar Oezbekistan.

Op 11-01-2025 heeft Fride daar ook een kerkdienst verzorgd.

Dinsdag 11 februari – Literatuurkring – 19.30 uur

We bespreken het boek Sloop van Anna Enquist. Meer weten over de literatuurkring?

Neem contact op met Tineke Datema, tiend123@gmail.com.

Woensdag 12 februari – Gesprekskring – 14.00 uur

Deze keer zal de gesprekskring gaan over schilder Rembrandt van Rijn.

Opgave voor deelname aan de gesprekskring graag uiterlijk 1 februari bij Anja van de Poppe

Woensdag 25 februari – Gitaar maken – 10.30 tot 12.30 uur

Speciaal voor de kinderen. We maken een gitaar van een sigarendoosje.

De Cigar box guitar is een zeer veelzijdig, maar in Nederland nog relatief onbekend instrument. Uitgevonden al rond begin 1900 door de arme bevolking in de Mississippi delta, die geen geld hadden voor gewone gitaren. Van sigarendozen en bezemstelen bouwden ze zelf hun (vaak 3-snarige) gitaren. Met deze instrumenten maakten ze 's avonds in de Juke Joints muziek die we nu kennen als gospels en the blues.

Dinsdag 18 februari – Remonstrants Vrouwen contact

Een nader aan te geven actueel onderwerp zal op de agenda staan.

Vrijdag 28 februari – Wolweversoep – inloop 17.30 uur, aanvang maaltijd 18.00

Opgave graag uiterlijk de woensdag voorafgaand bij Jelma,

Donderdag 13 maart – Tafel van 4 voor vrouwen – koffie vanaf 17.00 uur, aanvang om 17.30 uur

Op 13 maart aanstaande wordt de 14e Tafel van 4 georganiseerd in de Wolwever.

Tafel van 4 is een ontmoeting van vrouwen om samen te eten en te praten rondom een vooraf bepaald thema en wordt georganiseerd in het kader van nationale vrouwendag op 8 maart. Na de maaltijd gaan we in groepjes uiteen om over dit onderwerp te praten. Alle vrouwen zijn welkom! In 2024 ging deze avond helaas niet door wegens te weinig deelnemers, maar gelukkig konden de wel aangemelde vrouwen in de Stadskamer een mooi alternatief programma bijwonen.

Dit jaar willen we de draad weer oppakken en “Genoeg” als leidend thema aanhouden.

Onze inspiratie vinden we in de volgende spreuk van de Chinese filosoof Lao Tse:

“Wie niet tevreden is met weinig zal niet gelukkig zijn met veel”

Woensdag 12 maart – gesprekskring rond schilder Grandma Moses – 14.00 uur

Opgave voor deelname aan de gesprekskring graag uiterlijk 1 februari bij Anja van de

Poppe, havandepoppe@icloud.com, 06-33656594

Vrijdag 4 april – Vindingrijk geloven – 19.30 uur

Chris Doude van Troostwijk verzorgt de lezing Vindingrijk geloven.

‘Vindingrijk geloven’ inventariseert en doordenkt opnieuw wat hedendaags vrijzinnig geloven kan betekenen. Het nodigt de lezer uit actief het eigen geloofsdenken inhoud en vorm te geven en daarover spreekvaardig te worden. Op deze avond zal Chris Doude van Troostwijk kort uiteenzetten hoe en waarom ‘inventief geloofsdenken’ een actuele invulling kan zijn van de vrijzinnige traditie, en misschien van de theologie in het algemeen. In de tweede helft van de avond gaan we aan de slag met concrete oefeningen in het inventief theologiseren.

Het gaat erom het plezier van geloven te (her-)ontdekken: vonkjes van licht die te geloven geven.

Vrijdag 11 april – reanimatiecursus – 14.00 tot 16.00 uur

Aan deze herhalingscursus zullen meedoen: Maarten en Iris Wensink, Fieke Veenstra, Rieke de Vlieger, Aart Hoogcarspel, Corine Brouwer, Philine Coops. Er zitten beginners en herhalers in de groep. Mocht er nog een geïnteresseerde zijn, dan graag opgeven bij Corine of bij Jelma.

Inleverdatum kopij dinsdag 25 februari 2025: *E-mail: dewolwever@gmail.com*