

DE WOLWEVER



 **REMONSTRANTSE EN**
 **DOOPSGEZINDE**
GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 72 - april 2025



De primula's van Pasen

Anja van de Poppe

Het toeval wilde dat ik afgelopen zaterdag op de plaatselijke markt naast alle andere boodschappen ook een tas vol primula's en een bakje sterkers (ook wel tuinkers genoemd) kocht. De primula's met al hun mooie kleuren kon ik niet weerstaan, en de sterkers had ik als een toefje op een lentesoep gedacht.

's Avonds, de primula's inmiddels geplant en nog nagenietend van de geslaagde soep, zat ik vanwege het onverwacht mooie lenteweer op onze tuinbank nog wat te mijmeren. Over het wel en wee van het leven en dat van sommige mensen in het bijzonder.

Toen viel mij als bij toverslag het gedicht 'Pasen' te binnen van de dichteres Ida Gerhardt.

Nu zijn de gedichten van Gerhardt vaak in gebeeldhouwde en klassieke woorden gegoten, maar dit gedicht blijf ik toch één van de mooiste Paasgedichten vinden. Het zullen wel de 'boerse rijtjes primula' zijn geweest en de smaak van sterkers nog vers op de tong, waardoor het gedicht als uit het niets opborrelde. Maar ik ervoer het als een zegen van boven, om niet te zeggen als een maartse regen in de nacht.

Pasen

*Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.*

Een stralend Pasen gewenst!

KERKDIENSTEN van de Wolvevergemeente
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

6 april	Aart Hoogcarspel/Karin Janze	<i>Ionaviering</i>
13 april	Madelief Brok	<i>Palmpasen</i>
18 april	Anja van de Poppe	<i>Goede vrijdag</i> 19.30 uur
20 april	Anja van de Poppe	<i>Pasen</i>
27 april	Jeroen Vellekoop	

De diensten (2e en 4e zondag) zijn ook via internet te volgen:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2743>

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Stille Week (13 april tot en met 20 april)

Anja van de Poppe



'De graankorrel'

Anneke Bollebakker

*Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf;
maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort.*

De Stille of Goede Week is toch altijd weer een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar. Van een verwachtingsvol Palmpasen naar de vrolijkheid van de Paasmorgen en daartussen de stadia van het lijden; de maaltijd op Witte Donderdag, het pijnlijk stervensuur op Goede Vrijdag en de doodse stilte van de daaropvolgende zaterdag. Het is als een gang door een donkere tunnel waar aan het einde licht gloort. Geen licht zonder duisternis, geen Pasen zonder Goede Vrijdag.

Daarom houden we dit jaar zowel op de avond van Goede Vrijdag als op Paasmorgen een viering. Volgend jaar is er dan een maaltijdsviering op Witte Donderdag naast de gebruikelijke Paasdienst. Zo wisselen we deze bijzondere bijeenkomsten af.

Ook bijzonder is dat dit jaar (leden van het) koor Do-Re Vocaal bij beide diensten liederen zullen zingen uit het oratorium 'Als de Graankorrel sterft...'. Dit oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen is geschreven door Marijke de Bruijne en op muziek gezet door Chris van Bruggen en nog enkele andere musici van de Pepergasthuiskerk in Groningen. Ter introductie van dit oratorium volgt hieronder een korte toelichting uit het tekstboekje:

Het oratorium besteedt aandacht aan drie thema's.

Als eerste wordt het verhaal van Jezus uit de evangeliën gevolgd.

Het tweede gegeven is dat wordt uitgegaan van een innerlijke aanvaarding dat lijden en dood bij het leven horen en dat vrijwel ieder mens door vormen van dood heen moet om het aardse leven beter te begrijpen.

Het derde gegeven bestaat uit het feit dat hier en daar elementen zijn opgenomen van oude paasgebruiken.

Verlossing, opstaan uit duisternis, opnieuw geboren worden is geen gebeurtenis die op zichzelf staat, maar altijd weer een ongedacht, verrassend en nooit helemaal begrepen gevolg van een zoektocht. Deze lijn wordt door de hele tekst van het oratorium gevolgd.

Muziek begint waar woorden ophouden. Laat u in deze week dus troosten en verrassen door de gezongen liederen. Van harte welkom!



Op **zondag 6 april** is er een viering in de traditie van de Iona community (oecumenische abdij op het Schotse eiland Iona). In deze abdij gaat meestal een vrijwilliger voor en is er een eenvoudige liturgie die gebruikt wordt. De meeste liederen zijn uit een Ionabundel en zijn eenvoudig van melodie met alledaagse teksten, zodat ieder ze kan zingen en ook begrijpen. Verder doen de aanwezigen actief mee; het is geen eenrichtingverkeer.

Introductie voorgangers

13 april – Madelief Brok

Zij ging al een aantal malen voor in de Wolweverkerk. Na een studie antropologie en een opleiding aan de toneelacademie in Maastricht studeerde ze aan het Remonstrants Seminarium in combinatie met een master Theologie aan de VU.



27 april – Jeroen Vellekoop

Hij studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam met specialisatie in pastorale psychologie en godsdienstwetenschappen. Woont in Dwarsgracht en is vriend van de Doopsgezinde gemeente Giethoorn.

Diaconale collecten in april 2025

Zondag 13 april 2025 NeMaTo

NeMaTo Change a Life is het ontwikkelingsproject in enkele townships in Zuid-Afrika, waaronder Nelson Mandela Township, dat jaren geleden is opgezet en nog steeds enthousiast begeleid wordt door oud-Zwollenaar Jan Blom van Assendelft. Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL43 INGB 0637 5111 82 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, 13-04 NeMaTo

Zondag 20 april 2025 Pasen Voedselbank

De Voedselbank Zwolle helpt met name mensen, die onvoldoende geld hebben om zelfs het hoognodige voedsel te kunnen betalen. Voor meer informatie: <https://voedselbankzwolle.nl>. Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 20-04 Voedselbank.

Zondag 27 april 2025 SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen Nederland heeft in 2023 bijgedragen aan 12 familieverstevkende programma's in 7 landen, waarmee in totaal 19.000 kinderen, jongeren en ouders zijn bereikt. Ontvangen giften van donateurs in Nederland besteden we in 12 landen waar SOS Kinderdorpen Nederland actief is (dat zijn o.a. Oekraïne, Ghana, Nigeria, Tsjaad en meer landen in Afrika). Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 27-04 SOS Kinderdorpen.

Van stichting Vrienden van Mikondo kregen we het volgende bericht:

“Met deze mail wil ik u hartelijk danken voor de collecte opbrengst van de collecte van 26 januari 2025.”

Uit de kerkenraden

Hellingbaan



Leden, vrienden en belangstellenden vinden het belangrijk dat iedereen de kerk in en uit kan komen. We willen de kerk proberen iets makkelijker toegankelijk te maken. Daarom ligt vanaf nu de hellingbaan bij alle diensten uit.

Hier enige **tips** voor het gebruik:

Hellingbaan op: rolstoel voor je uit duwen

Hellingbaan af: rolstoel achteruit naar beneden. Voor de persoon in de rolstoel prettiger, hij/zij kijkt minder de diepte in en voor degene die de rolstoel vasthoudt is dit lichter.

De hellingbaan is niet geschikt voor rollators. De gastmensen of kerkenraad wil graag uw rollator naar binnen tillen en u ondersteunen om de trap op te komen. Rechts van de deur zit ook een wandbeugel.

Voor de **gastmensen** en de **kerkenraad**: om 9.30 uur de hellingbaan neerleggen en zorgen dat er altijd iemand bij de deur staat. Als er auto's langs willen, kan het zijn dat de rijplaat ingeklapt moet worden.

Graag de hellingbaan aan de brievenbuszijde leggen, zodat de andere zijde bruikbaar is om de trap te gebruiken.



In memoriam

Peter Blom van Assendelft

Aggie Esselink

Op zaterdag 15 maart kregen we het droeve bericht dat Peter Blom van Assendelft was overleden.

Peter werd geboren op 16 september 1934 in Bergen op Zoom.

Hij studeerde medicijnen in Utrecht. Hier ontmoete hij Fenny. Zij trouwden en kregen drie kinderen. Hij kwam eind zeventiger jaren naar Zwolle en trad in de maatschap van Internisten in het toenmalige Sophia Ziekenhuis.

Peter was zeer betrokken bij de Remonstrantse Gemeente, zat jaren in de kerkenraad en in verschillende commissies. Ook maatschappelijk was Peter zeer betrokken en van betekenis voor velen.

De laatste jaren waren moeilijk met het afnemen van de gezondheid en mobiliteit.

Wij herinneren Peter als een beminnelijke en belangstellende man.

Wij wensen Fenny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Op 13 maart 2025 is op 86-jarige leeftijd Amy Belger-Overdiep overleden, lid van de Doopgezinde gemeente te Zwolle.

In de volgende Wolwever zal een In memoriam staan.

Verlagen

Tafel van Vier voor vrouwen

Karin Janze

GENOEG. Dat was het onderwerp van de bijeenkomst op donderdag 13 maart.

Met 14 vrouwen deden we een voorstelrondje waarbij gevraagd werd wat je eerste gedachte was bij het thema "genoeg".

Dit waren een paar associaties: eten, tevredenheid, vrede, tevreden

Na de voorstelronde aten we met elkaar soep (3 soorten; heerlijk!), salade en brood.

Gelaafd zetten we ons per 4 of 5 aan een tafeltje waar we praatten over:

- Wanneer is iets genoeg voor jou?
- Als genoeg negatief is, waar loop je dan tegen aan als je een positieve draai wilt maken?
- Waar vind jij informatie, medestanders/gelijkgestemden?

Het was fijn om in openheid en vaak met herkenning bij elkaar te zijn.

Dank aan Coot, Inge en Jelma voor deze gelegenheid.



Bezoek afvaardiging Alevitische gemeenschap Zwolle in de Wolweverkerk

Machteld van Woerden

Op woensdag 19 maart bracht een aantal Alevieten uit Zwolle op uitnodiging van gespreksgroep 'wijk 13' een zgn. tegenbezoek bij ons in de kerk in Zwolle. Wij waren in november op uitnodiging bij hen op bezoek geweest in het Alevitisch centrum, waarbij wij op inzichtelijke wijze werden geïntroduceerd in het gedachtegoed van het Alevitisme. Voor een verhelderend verslag daarover verwijs ik graag naar het verslag van die bijeenkomst in de Wolwever van december 2024.

(N.B. Alevieten zijn *geen* Alawieten!)

Na een ontvangst met koffie, thee en zelfgebakken cake werden wij door Dirk uitgenodigd om door elkaar te gaan zitten, wat direct een stimulerend effect had op de onderlinge communicatie.

Wij hebben een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Doopsgezinden, waarbij enkele overeenkomsten met de geschiedenis van de Alevieten werden aangestipt.

Onze gasten voelden zich vrij om tijdens het verhaal vragen te stellen, wat hun betrokkenheid goed weergaf. Vervolgingen, niet geaccepteerd worden door de algemeen geldende godsdienst, zeggenschap houden over het eigen leven, eerbied hebben voor elkaar en voor het leven, het kwam allemaal aan de orde.

Mooi onderdeel was de uitleg door Aart over de schuilkerk waarin wij samenkomen, als zichtbaar voorbeeld van het vroegere onzichtbaar blijven voor de vijandige buitenwereld.

Wij stonden stil bij de laagdrempelige structuur binnen de gemeente met weinig hiërarchie, bij de vrijzinnigheid van Doopsgezinden én Remonstranten en hun intentie om open te staan voor elkaars eigenheid.

De plaats van de Bijbel in het gemeenteleven werd belicht, naast een aantal gemeenteactiviteiten, waarbij niet is gestreefd naar volledigheid. Het was toch al veel voor hen, die vrijwel nooit een kerk van binnen hebben gezien.

De uitleg (met voorbeelden!) van het quilten, of liever: het maken van comforters, door Karin, werd met grote belangstelling gevolgd.

Tenslotte werd iedereen uitgenodigd om onder leiding van Aart een rondgang door het historische gebouw te maken, waar gretig gebruik van gemaakt werd.

Het was een mooie en hartverwarmende avond, waarbij wij afgesproken hebben om elkaar op de hoogte te houden van bijzondere gebeurtenissen of bijeenkomsten.

Over de manier waarop we dat kunnen doen gaat wijk 13 zich nog beraden.

Met hartelijke groet,
namens wijk 13.

Schoonmaakmiddag

Karin Janze

Ons kerkgebouw wordt altijd keurig schoongehouden door onze zeer gewaardeerde Jacqueline. Maar het aantal uren dat zij beschikbaar heeft is niet genoeg voor de wat grotere klussen.



Daarom kwamen we op vrijdagmiddag 28 maart met een flinke groep mensen bij elkaar om de handen uit de mouwen te steken. Er werden ramen gelapt, koper gepoetst, gesnoeid achter de kerk, het platte dak (boven het Hoekje en de toiletten) gewied en lichtkoepels gesopt. Verder werden de stoep en trappen voor de kerk



schoongemaakt, kasten opgeruimd en liedboeken gerepareerd. Misschien ben ik nog een aantal klussen vergeten te noemen, maar zo hebt u een indruk.

Wat is er hard gewerkt en enorm veel gebeurd! Iedereen die er was hartelijk bedankt. Maar..... het was niet alleen hard werken. We hebben met z'n allen een hele leuke middag gehad. Weer eens wat anders dan met elkaar zitten praten/luisteren.

Er zijn ook nog wel enige klussen blijven liggen dus....

Degenen die er niet waren hebben echt iets gemist. Misschien een volgende keer?



Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt

Een brief van Jan Blom uit Zuid-Afrika



Beste Nemato Change a Life supporter,

Voor ons recyclingproject zamelen we glas, plastic en aluminium blikjes in. Je kunt recyclebare materialen inleveren bij ons centrum in Nelson Mandela Township of bij de Market Traders Store (Jo's winkel) in Port Alfred.

Deze maand hebben we een shredder ontvangen, die voor ons is gebouwd door Crutchfield Engineering in Gauteng. Het werd geschonken door de Cacadu Development Agency met de steun van het Royal St Andrews Hotel in Port Alfred. Met deze shredder kunnen we nu het plastic dat we inzamelen verwerken voor recycling. Dit is de eerste stap in het upcyclen van oud plastic tot nieuwe producten. Voorlopig willen we het versnipperde plastic verkopen, maar in de toekomst willen we het gebruiken om nieuwe producten te maken.

We zijn momenteel bezig met het inzamelen van geld voor machines zoals een spuitgietmachine en een platenpers om het versnipperde plastic te verwerken tot nieuwe producten. Hierdoor kunnen we lokaal plastic producten maken in plaats van alles naar een fabriek in Kaapstad te vervoeren.

Lifa gefeliciteerd met zijn nieuwe baan! Hij werkt nu voor Telkom, onze IT-sponsor. Ook felicitaties voor Simlindile. Zijn tijdelijke baan bij de National School of Arts is nu een vaste baan geworden!

Warme groeten,
Jan

BIJZONDERE COMFORTERS

Het verschil maken...

Thecla Barneveld

Sinds een paar jaar worden hier in de kerk prachtige comforters (een soort lappendekens) gemaakt door de comfortergroep. De dekens worden verzameld en met een camperbus en aanhanger weggebracht naar Duitsland met als eindbestemming Oekraïne.

Ik werk zelf op een school voor Speciaal Basis Onderwijs in Zwolle Zuid. Hier heb ik twee jaar geleden een sterk getraumatiseerd Oekraïens jongetje van 4 jaar leren kennen. Zijn vader en moeder zijn niet meer in beeld. In de eerste periode op onze school heeft hij veel gehuild en ook veel geslapen. Hij woont met zijn eigen opa en familieleden in een noodopvang in een kantoorgebouw dichtbij Isala Zwolle. In een kleine kantooruimte met 20 personen tot voor kort zonder eigen slaapplekje. Sinds kort heeft hij een afgeschermd hoekje in de ruimte met een eigen slaapplekje.

En zo heb ik op een zondagmorgen in januari de stoute schoenen aangetrokken en heb ik aan Karin Janze van de comforter groep gevraagd of er misschien een kleine deken gemaakt zou kunnen worden voor een Oekraïens jongetje van 6 jaar. En zo geschiedde...

In de voorjaarsvakantie werd de laatste hand gelegd aan de comforter voor dit jongetje. Het resultaat ... een prachtige kleurrijke gepersonaliseerde jongensdeken met zijn eigen naam erop! Eén keer zijn naam in Europese letters én één keer in Oekraïense letters. Er zijn ook (borst)zakjes in de deken gemaakt, waarin hij spulletjes kan (ver)stoppen.

Een paar weken geleden heb ik een afspraak gemaakt met zijn opa en heb ik de deken bij het jongetje gebracht. Hij heeft de deken letterlijk en figuurlijk omarmd en we hebben samen de deken later op zijn bed gelegd. Opa en kleinzoon zijn zo blij en dankbaar!

Soms... komen dingen op je pad die het verschil maken...!



Ontwerp

Karin Janze

Al een tijdje geleden kwam een vraag uit de comfortergroep of er iemand een ontwerp wilde maken voor een comforter. Inge Straks ging er voor zitten en maakte een ontwerp.

Leuk om na te maken, maar wel een puzzel of de benodigde kleuren er wel waren. Het is niet precies geworden wat het voorbeeld aangaf, maar bij benadering en toch een leuk resultaat.



Dat is de kracht van de comforters, ze worden altijd anders dan je verwacht maar wel



mooi, ze bieden stof tot praten, het is leuk om samen te werken en uiteindelijk geven ze comfort voor de mensen die in noodsituaties de warmte zo hard nodig hebben. Vind je het leuk om een keer mee te kijken op een maandagochtend of om mee te doen? Hartelijk welkom!

Agenda

Zaterdag 12 april 2025 - Pianoconcert - 15.30 uur

Kerken als Podium Doopsgezinde Kerk. Uitvoerende(n) **Lucia en Mateo**. Piano quatre mains en solowerken. Werken van Bach, Albinéz, Chopin, Azarashvili en meer.



Dinsdag 15 april - RVC - 10.00 uur

De bijeenkomst is dit keer bij Inez Hamming, Luteynmarke 28 in Zwolle, 1816 NA, tel. 06-26977736. Hermien zal vertellen over haar reis naar Ierland, enige tijd geleden, waar ze mooie herinneringen aan heeft. We beginnen om.

Woensdag 16 april - Vredesspel spelen, Peace Please - 16.30 uur

Speel mee met een samenwerkingsspel, in de Doopsgezinde kerk!

Met Nina Koevoets en de deelnemers aan haar training kan het spel Peace Please gespeeld worden. Meer uitleg staat op de poster hieronder.

Na het spel eten we samen. Aansluitend kijken we (voor wie dat wil) naar een film over het begin van de Doopsgezinden. Geef je op bij Aart!

Speel mee met Peace Please Woensdag 16 april 16:30-18:00 in Zwolle



Peace Please is een kaartspel ontwikkeld door vijf organisaties, voor NGOs of andere groepen die beter willen leren **samenwerken** en een Cultuur van Vrede willen opbouwen. Op deze avond kun je het spel spelen met mensen uit vijf verschillende Europese landen. Een 'groot' en enigszins abstract politiek begrip, een Cultuur van Vrede, is vertaald naar de context van organisaties. Het spel bestaat uit kaarten met uitdagingen in de acht gebieden van een Cultuur van Vrede, actiekaarten en panieekaarten. Spelers kiezen samen welke acties geschikt zijn om de uitdagingen te overwinnen. Het gaat dus om een **coöperatief spel**, waarin spelers een collectief besluitvormings-proces aangaan.

Bezoekers kunnen het spel spelen met deelnemers van een training over dit spel. Aan de hand van de kaarten reflecteer je op de impact van verschillende acties. Met behulp van een competentiewiel, met 13 competenties voor een Cultuur van Vrede, beoordeel je zelf wat wel en nog niet zo goed gaat.

Opgeven: stuur een e-mail aan: contact.peacepower@gmail.com

Na het spel kun je aanschrijven bij een warme maaltijd.



Het spel is ontwikkeld gedurende een tweejarig project gefinancierd door



Een **Cultuur van Vrede** is "een reeks waarden, houdingen, tradities en gedragswijzen en manieren van leven die geweld afwijzen en conflicten voorkomen door de oorzaken aan te pakken, door middel van dialoog en onderhandelingen tussen individuen, groepen en landen."



De locatie in Zwolle is Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9.
Info en Aanmelden is ook lokaal mogelijk bij a.p.hoogcarspel@gmail.com

Woensdag 16 april - Film met eten - 18.00 uur

We draaien de film Zwingli, met vooraf een maaltijd.

De film start in het jaar 1519 in Zürich: de jonge weduwe Anna Reinhart leidt een bezorgd leven tussen angst voor de kerk en zorgen over de toekomst van haar drie kinderen. De komst van een man in de stad zorgt voor beroering: de jonge priester Ulrich Zwingli neemt zijn nieuwe functie op aan de Grossmünster in Zürich en ontlokt felle discussies met zijn preken



tegen de grieven van de katholieke kerk. Zwingli's revolutionaire gedachten beangstigen Anna. Maar als ze ziet hoeveel naastenliefde Zwingli heeft en niet alleen predikt, raakt ze steeds meer gefascineerd door hem.

Deze film verbeeldt de periode van reformatie in Zwitserland. Deze periode is vlak voor het ontstaan van de Anabaptisten (in Nederland Doopsgezinden). Volgens de overleveringen is tenminste één tak van de Doopsgezinden ontstaan door onenigheid over de reformatielijn van Zwingli.

Vooraf eten we met elkaar een (Zwitserse?) maaltijd. Dit keer zal de maaltijd in een wat grotere groep zijn. We eten om 18.00 uur samen met de deelnemers aan het voorafgaande Vredesspel (zie bericht daarover, ook daar welkom).

Vanwege de catering graag opgave bij a.p.hoogcarspel@gmail.com

Dinsdag 22 april - Literatuurkring - 19.30 uur

Besproken wordt het boek In het oog van Marijke Schermer. Meer weten over de Literatuurkring? Neem contact op met Tineke Datema, tiend123@gmail.com

Vrijdag 25 april – Wolweversoep – 17.30 inloop, 18.00 uur aanvang

Opgave uiterlijk 23 april bij Jelma, jelmawiegersma@gmail.com, 06-19506520.

Zaterdag 3 mei – 14.00 uur - bezoek aan de Dominicanenkerk in Zwolle

Op elke eerste zaterdag van de maand is er een rondleiding in de Dominicanenkerk. Aanvang 14.00 uur, de kerk is open vanaf 13.30 uur en vanaf die tijd wordt ook vaak het Adema-orgel bespeeld. Locatie: ingang Assendorperstraat 27. Duur: 1,5 uur. Opgave bij Jelma, jelmawiegersma@gmail.com, 06-19506520.

Dinsdag 20 mei – 14.00 uur - bezoek aan de Voedselbank Zwolle

Op dinsdag 20 mei is er speciaal voor DoRe een rondleiding en presentatie bij de voedselbank. De middag duurt tot 15.30 uur. Het adres van de voedselbank is George Stephensonstraat 30 te Zwolle.

Opgave (graag voor 16 mei) bij Jelma, jelmawiegersma@gmail.com, 06-19506520.

Inleverdatum kopij (mei nummer) 25 april E-mail: dewolwever@gmail.com

Lente

Wanneer is het warm genoeg
om met zonder jas
ons gevoelige vel
te tonen

Vertellen over verlangen
de kou en het gemis
binnen deze kwetsbare huid
waarin we wonen

Wanneer is het blauw genoeg
om in deze straten
ons binnenste buiten
te tonen

Luisteren we naar elkaar
zijn we het echte verhaal
van deze stad
waarin we wonen

Gertrüd Reinink



PREDIKANT:

Anja van de Poppe, Smeepoortenbrink 42, 3841 EM Harderwijk, 06-33656594

Werkdagen zijn dinsdag, woensdagmiddag en donderdag. E-mail: havandepoppe@icloud.com

ADRESSEN REMONSTRANTEN**Kerkenraad:**

Voorzitter: Willem Spiers 038-4531086 wj.spiers@home.nl

Secretaris: Corine Brouwer 06-10544218

Email: secretariaat.remozwolle@gmail.com

Penningmeester: John Butterfield

IBAN: NL93ING0000922950 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle

Algemeen lid en 2e secretaris Elize van Nieukerken

Diaconale commissie: Joke Spiers 038-4531086 jc.spiers@home.nl

Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: secretariaat.remozwolle@gmail.com

Website remonstrantse gemeente Zwolle: <https://zwolle.remonstranten.nl>

Landelijk bureau remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

LET OP: het oude mailadres van de remonstrantse gemeente Zwolle wordt niet meer gebruikt!

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN**Kerkenraad:**

Voorzitter: Rieke de Vlieger 06-20016758 riekedevlieger@hotmail.com

Secretaris: Dieneke Dijkma 06-15636278 secr.dgzwolle@gmail.com

postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle

Penningmeester: Ronald Tuinstra 0529-457434 penningmeesterdgz@gmail.com

Bank NL86INGB0000883403 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Lid: Jelma Wiegersma 06-19506520 jelmawiegersma@gmail.com

Ledenadm.: Ronald Tuinstra 0529-457434 penningmeesterdgz@gmail.com

Kerkmeester: Aart Hoogcarspel 06-54783582 a.p.hoogcarspel@gmail.com

Verhuur kerk: Aart en Karin 038-4542611 verhuurdgzwolle@gmail.com

Website Doopsgezinde gemeente Zwolle: <http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/>

REDACTIE DE WOLWEVER

Karin Janze, Mini Jurjens, Jelma Wiegersma, Ellis van der Zee

Mailadres redactie: dewolwever@gmail.com

Digitale nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden:

- | | | | |
|------------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 1. vieren en zingeving | vacant | | |
| 2. de wijken | Tineke Datema | 038-4541886 | tiend123@kpnplanet.nl |
| | Nellie Beukema | 0529-432934 | beukema1@home.nl |
| 3. jeugd | Valerie Plugge | 06-40216595 | valerieplugge@hotmail.com |
| | Dieneke Dijkma | 038-4229600 | dijksma@gmail.com |
| 4. inkoop/schoonmaak | Karin Janze | 038-4542611 | karinjanze@home.nl |
| 5. informatie | Ronald Tuinstra | 0529-457434 | r.tuinstra@gmail.com |
| 6. PR | Dirk Brugman | 0529-433121 | dirkbrugman@outlook.com |
| 7. wereld | Aart Hoogcarspel | 038-4542611 | a.p.hoogcarspel@home.nl |

Afzender:
Hoefslagmate 29
8014 HJ Zwolle